

# MIDNATTSSÅNGER



ANNO 2024

## Hymn till Wisby

Text & musik: Henrik Berg (Räven)

Det händer var sommar, en röst inom mig  
Som manar och kallar mig hit.  
Jag klär mig i brokor. Behövs inget mer  
För tedelmids Visby visit.  
Jag hör sånger och musik  
Jag hör skratt från en, drucken publik  
Och jag lovar, nej jag svär  
Nästa sommar så stannar jag här.

För visst är den underbar  
Vart jag vandrar å vart jag än far  
Är den platsen jag kallar hem  
När jag ser Visbys murar igen.

Så många har samlats, för en vecka blott  
Det är knappt jag kan tro jag är här  
Ibland raukar och klippor, i havet så blått  
Kalla drycker och heta begär.  
Inget kaffe. Ingen sömn!  
Ändå vandrar jag som i en dröm.  
Ifrån klinten ner till strand  
När du ber att få hålla min hand.

För visst är du underbar  
Vart jag vandrar å vart jag än far  
Är den platsen jag kallar hem  
När jag ser dig i Visby igen.

Doften av rosor, och håriga män  
Möter doften av varm-kall å mjöd  
Och ingen tycks duscha förens de kommit hem  
Ändå trängs vi vid brasans glöd.  
Och på gården blir det dans.  
I en buske där blommar romans.  
Allt är möjligt i vår stad.  
Men nu snälla, gå ta dig ett bad.

För visst är det underbart  
Tills polisen nu kommer med fart  
Och vi alla får traska hem  
När vi badat nakna i Visby igen

Någon bär blåjeans och nån bär korsett  
Det finns alver och steampunk med mer.  
En otrolig gemenskap, en enda familj.  
Nya vänner i alla man ser.  
En gardin blir till en tabard  
En tysk viking hen ropar en garde  
Två pirater för varje knekt  
Nej, ingen här är historiskt korrekt.

För visst är den underbar,  
Vart vi vandrar å vart vi än far  
Är den platsen jag kallar hem  
När vi träffas i Visby igen

Dagar av lycka, nu stunder av sorg  
Alla möten som aldrig hann ske.  
Plikterna kallar, på fastlandets strand  
Vi är ledsna, men säger då det:  
Inga bojor, ingen skit  
Ska förhindra att jag tar mig hit  
Nästa somma då är jag här  
Mitt i staden som vi håller kär.

För visst är den underbar,  
Vart vi vandrar å vart vi än far  
Är den platsen vi kallar hem  
När vi träffas i Visby igen.

Ja, visst är den underbar,  
Vart vi vandrar å vart vi än far  
Är den platsen vi kallar hem  
När vi träffas i Visby igen.

## Dans på Kapitel (Slå stopen ner i borden)

Text & Musik: Henrik Berg (Räven)

Mellan dessa vita väggar musiken klingar ut  
Jag slår takten med mitt hjärta & jag älskar var minut  
Låt min strupe släcka törsten sedan brista ut i sång  
För att sedan slå mig ner här när dagen varit lång  
För att sedan slå mig ner här när dagen varit lång.

Slå stopen ner i borden, märk väl de ljuva orden  
Att det alltid finns en plats för dig,  
likt himlen här på jorden  
Inom Visbys murar står den,  
be om handen min, du får den,  
Sedan arm i arm vi dansar på kapitelhusgården.

Fast att kruset mitt är torrt  
och vår sommar regnar bort.  
Vet att när jag väl är där kommer resan kännas kort.  
Många dagar har jag vandrat,  
för att nu ha nått mitt mål.  
Så höj glaset mina vänner, jag vill utbringa en skål.  
Ja höj glaset mina vänner, jag vill utbringa en skål.

*Så slå stopen ner i borden...*

Så stanna upp på färden, känn dofterna från härden.  
Om du letar efter meningen med livet, ja här är den.  
God gemenskap, goda drycker,  
goda samtal, goder mat.  
Ställ dig upp och ta min hand  
för vi ska dansa nu kamrat.  
Ställ dig upp och ta min hand  
för vi ska dansa nu kamrat

*Så slå stopen ner i borden...*

Dagen gryr fastän tiden stått still  
Låt oss fira blott en runda till

*(Låt mig innan dagen gryr, dansa fastän jag blir yr  
Bara tiden räcker till, jag kan inte sitta still.  
Värden låtom oss nu fira blott morgonsolen spira,  
en runda om du vill, blott en runda till.)*

*Så slå stopen ner i borden...*

Även natten har sitt slut, låt oss vänta en minut  
Sista supen innan alla vi gemensamt vandrar ut.  
Smaken vilar på min tunga, jag är inte redo än.  
Kan du lova mig att vi ses på kapitel snart igen?  
Kan du lova mig att vi ses på kapitel snart igen?

*Så slå stopen ner i borden...*



*“På förekommen anledning ombedes läsaren att  
varsamt, eller helt frångå från att, slå stopen ner i  
borden när ni besöker Kapitelhusgården.  
... Tills att ni har druckit upp, det vill säga.”*

*- Kapitel-Stella  
(troligtvis)*

## Ulfs Vårdshus

Text & Musik Henrik Berg (Räven)  
*Skriven till vårdshusvärden Ulf i  
Pelarbergs-lajvkampanjen.*

Lyssna opp go'vänner  
Jag berätta om en krog  
så underbart belägen  
här i pelarnejdens skog  
Kom slå dig ned vid härden  
kom vila här ett tag  
Och hälsa glatt på värden,  
men vet 'hans ord är lag!'

*Här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Ja, Ulfs, Ulfs vårdshus  
Känns som att komma hem*

Och se på pigan Sigrid,  
med sitt långa röda hår  
men passa er go'vänner  
om hon bjuder på draktår  
För draktårar är bittra,  
å de fastnar i ditt skägg  
och smaken kan beskrivas,  
som ruttna brända ägg

*Här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Men pigan sigrid  
hon får dig att längta hem*

Och Björn är alltid munter.  
Han är en redig dräng.  
Men är han sen med maten?  
Ja då åker han på däng  
Utav Ulf, som byggde krogen  
vi alla håller kär.  
Men någon bör berätta  
för han vad väggar är

*Här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Men husets väggar,  
När har han tänkt bygga dem?*

Och sedan har vi Ottar,  
men han har vi aldrig mött  
han är ju här så sällan  
att det ryktas att han dött

Men plötsligt står vid härden,  
en stor och skäggig man  
Han är ju så förträfflig  
att det måste vara han

*Här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Ja, Ulfs, Ulfs vårdshus  
Där Ottar går igen.*

Och Willard bränner knyten,  
Som Olof skänker bort,  
och ifrån köket ropar Glimt,  
som är så söt och kort:  
Att cidern den har surnat,  
och pajen den är slut  
Och Elja står i köket  
för hon hittar inte ut.

*Här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Men pigan Elja  
Kommer aldrig hitta hem*

På natten ser man Stöveln,  
Han är en munter man.  
Han är satt att vakta elden,  
ty det är det enda som han kan.  
Och varför är han munter?  
Det undrar ni väl då.  
Han har nog smakat dryckerna  
som Harald bjuder på.

*Här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Men Haralds brännvin ska jag  
Aldrig ta igen!*

Och sist så har vi Thyra,  
en husmor vän och skön  
Hon betalar ingen hyra  
men får heller ingen lön  
Och änn så brinner härden.  
Och änn så hörs här sång  
och vi som stannat här på färden  
Ja vi sjunger änn en gång!

*Att här på Ulfs, Ulfs vårdshus!  
där brinner härden än  
Ja, Ulfs, Ulfs vårdshus  
Känns som att komma hem*

## Min Husbondes Fru

Text & Musik Henrik Berg (Räven)  
Skriven i Pelarbergens lajvkampanj.

Min husbondes gård är ett skjul vid en å  
Han har kossor och getter och tackar  
Och min husbonde då? Han är fuler som få  
men min husbondes fru hon är vacker!

*Ja! Min husbondes fru, min husbondes fru!  
Ja min husbondes fru hon är vacker //x2*

Och min husbonde klär sig likt åsnan i brunst  
Och det är håll i alla hans hosor  
Men då undrar ni nu, om min husbondes fru?  
Hennes läppar är röda som rosor:

*Ja! Min husbondes fru, min husbondes fru!  
Hennes läppar är rödaste rosor. //x2*

På min husbondes gård, där sliter vi nu.  
Ja vi kryper och krälar i dammet.  
Men om dagens känns hård,  
tänk att frun på vår gård,  
hon har hud som av lenaste sammet.

*Ja! Min husbondes fru, min husbondes fru!  
Hennes hud är som lenaste sammet. //x2*

Hans häst den är stum, och hans åsna är dum.  
och hans tupp har ett dödsstri till kväde.  
Men inget mig stör, för det enda jag hör  
hur hon skrattar av lust och av glädje

*Ja! Min husbondes fru, min husbondes fru!  
Hör hon skrattar av lust och av glädje. //x2*

Min husbonde sover på bolster av dun  
och hör ej hur hans hustru ut smyga  
och han sover så gott, märker alls inte nått  
när vi båda till höloftet flyga

*Ja! Min husbondes fru, min husbondes fru!  
Ja min husfru hon sover intill mig! //x2*

Dekokter och kurer har hon nog försökt  
för att hjälpa den där stackars maken  
Men med hans skrot och korn, får man mala  
renhorn, för att lyckas få liv ut i staken

*ÅH! Min husbondes fru! Ja, min husbondes fru  
Hon är ung, men är gift med en gubbe! //x2*

Åh, bonden är gammal, ja drygt 82  
och ej lyckats en ättling tilldaga.  
Husfrun släpper en suck,  
HENNES MAN ÄR EUNUCK!  
Vem ska nu vackra husfrun behaga!?

*Ja! Min husbondes fru, min husbondes fru!  
Vem ska nu vackra husfrun behaga!? //x2*



## Bacche, bene venies

Svensk översättning av Anders Lövgren,  
Harpolekare i Rävspel och Kråksång.

*Ge oss vin, ja slå i vin,  
ljuvligt vin i kruset  
Bacchus själv är kommen hit,  
och borgar oss för ruset*

Bacchus var välkommen hit,  
länge har vi väntat  
Legat här med tömda krus,  
med dammig strupe flämtat.

Se hur denna bägare,  
med guld och pärlor smyckad  
Fylls till bredden ur det krus,  
som gör var fest så lyckad.

*Ge oss vin...*

Här är de Konungliga glas,  
som skönhet gav och styrka,  
Åt salarna i Babylon,  
och vår heliga kyrka.

Låt oss kalla alla de,  
drinkare vi känner  
Ifrån kung till tiggare,  
båd' Fiender och vänner.

*Ge oss vin...*

Bacchus är vår ledstjärna,  
i framgång som i smäleik  
Han leder våra tankar  
uppå frändskap och kärlek.

Bacchus, han går ofta  
in till människor på visiter  
Och gör dem vänligt inställda  
till venus små inviter.

*Ge oss vin...*

När bacchus heta drycker  
uti deras blod väl rinna,  
Tar det sig i deras kroppar,  
kärleksglöden brinna.

Bacchusbranden bränner bort  
Både sorg och oro  
Ifrån glädjen som blev kort  
Och kärlek som blev otro.

*Ge oss vin...*

Bacchus hör oss alla som,  
Vid ditt altar vaka.  
Uppfylls av vinets härlighet  
Så fort vi har fått smaka

Alla sjunger vi din lov.  
Tack för dina skänker.  
All lovsång är dig väl beskärd  
Som uppå andra tänker.

*Istud vinum bonum vinum  
vinum generosum  
reddit virum curialem  
probum animosum*



## När vinden ej fyller vårt segel

Text & Musik Henrik Berg (Räven)  
Skriven på beställning av Kapten Stormare, Järnljungfrun,  
i The Tundlaheim sagas lajvkampanj.

Jag sitter i hamnen och nynnår en sång  
Som ska eka bland vågor och tång.  
Om du hör den min vän, hissa segel igen,  
Likt vi gjorde, på Ljungfrun en gång.

*Den dag vinden ej fyller vårt segel  
Den dag timglasets sand runnit ut  
Den dag havet är still som en spegel  
Får vi möta varandra tillslut.*

När vi mönstrade på, fick båd värja och krut,  
Och placerades på samma vakt.  
Vid min sida stod du, men du saknas mig nu.  
När du vaggas av vågornas takt.

*Den dag vinden ej fyller vårt segel...*

Vi såg hela världen, tillsammans vi två.  
Vackra städer och stormiga hav.  
Arm i arm i var tid, rygg mot rygg i var strid.  
Men nu ensam du är i din grav.

*Den dag vinden ej fyller vårt segel...*

Jag minns än den dag, vi såg segel i norr.  
Vi var redo, från allt som vi mött.  
Sen en knall hörde vi, från dess artilleri.  
Jag minns havet som färgades rött.

*// :Den dag vinden ej fyller mitt segel...  
Den dag timglasets sand runnit ut  
Den dag havet är still som en spegel  
Får jag möta min broder tillslut. : //*

## Kaptensens problem

Text & Musik: Henrik Berg (Räven)  
The Tundlaheim saga

Kaptenen har ett Spelproblem  
Och då har vi ett spelproblem  
För Kaptenen har ett Spelproblem  
Och det drabbar alla oss

Kaptenen har ett spritproblem  
Och då har vi ett spritproblem  
För Kaptenen har ett spritproblem  
Och det drabbar alla oss

Kaptenen har pistolproblem  
Ett riktigt krut- och blyproblem  
Ja Kaptenen har pistolproblem  
Men det drabbar inte mig (Ralf)

Kaptenen har intimproblem  
Det blommar ut och blir eksem  
Ja, Kaptenen har intimproblem  
Men det drabbar inte oss

Kaptenen har Potensproblem  
Den hänger slakt och känns rätt klen  
Ja, Kaptenen har potensproblem  
Men det drabbar inte oss.

## The Ballad of Stormcharm

Text & Musik Henrik Berg (Räven)  
Skriven om skeppet Stormcharm, The Tundlaheim saga.

Hark now me lads, let me tell you what's new  
This tale of the seas most unfortunate crew  
The nightmare enlistment for each man at arm  
I'm speaking, of course, of the ship named  
Stormcharm.

Yes the ...

*Storm-charm! Beat on the drum for the  
Storm-charm! Drink up your rum for the  
Storm-charm! Remember her crew  
And then fill up your grog and be  
glad it's not you*

They sailed out of Hjartryk a hundred men strong  
Set out on a journey two dozen days long  
Set sights on a vessel for which to attack  
But after the battle just twelve made it back, on the  
*Stormcharm...*

The ship full of cargo they set out to sea  
And to no surprise got as lost as can be  
But the cargo was rum, so guess what happened  
then? They got so damned drunk that they found  
home again, on the *Stormcharm...*

The Bosun's got scurvy, the Captains a drunk  
The life raft had termites and had to be sunk  
The cannons are rusty the food makes you sick  
The foremast is crooked the Skippers a prick, on the  
*Stormcharm...*

I Know what you're thinking,  
'This cannot be true!  
The Stormcharm, does not have a pitiful crew.  
If these words were true then we ought to be  
dead! But this song was written about  
Madam Red! Not the...

*Storm-charm! Beat on the drum for the  
Storm-charm! Drink up your rum for the  
Storm-charm! Remember the crew  
of the fastest and strongest,  
the fiercest n' sexiest  
Swaggiest, [unintelligible\*]  
Loveliest, Sneakiest\*\*  
Charmiest, Shippiest ship on the sea!*

\* Just mumble and insinuate something

\*\* Whispered

## The Long John Song

Text: Henrik berg (Räven)  
Musik: Ernst Neubach & Ralph Maria Siegel

--- Refräng spelas mellan verser ---  
*There's no one like captain John!  
His beard is very long,  
And so we hail him with this here song!  
For there's no one like captain John!*  
-- --- --- --- --- ---

*The captain is very pretty.  
His jokes are never shitty.  
Because he is oh so witty  
And the captain is very pretty!*

*The captain is very smart.  
It hurts when we are apart.  
It breaks this sailors heart,  
Because the captain is very smart.*

*The captain is very rich.  
His mother was a bitch,  
And so he offed that awful witch  
And now the captain is very rich!*

*The Captain has a mighty gun.  
He polishes it just for fun.  
If you see it you better run,  
From the captain's mighty gun!*

*The captain has pretty boots,  
Just like the trees have roots.  
His farts are tiny toots,  
But the captain has pretty boots.*

*The captain is very brave,  
He freed me when I was a slave!  
If not for him, I'd be in my grave!  
Oh, the captain is very brave.*



## *Away, Yes Away!*

*Text & Musik: Henrik Berg  
Skriven till Stormcharms besättning  
The Tundlaheim saga*

*There is a seedy tavern  
Where sailors come to stay  
And admirals and captains  
Would gather there to play  
The captain of the Stormcharm  
Is a [superlative] man  
But when he deals the cards  
It's clear he doesn't have a plan*

*So away, he would play  
Our salaries away.  
Our money went away  
so other captains he could pay  
Yes away he would play  
Our salaries away  
No grog for all me mateys  
When the captain came to play.*

*A few of us would lend him  
The coins we had to spare  
But when he threw them bones well  
Lady luck she wasn't there  
To make up for his losses  
He'd rent his crew away  
And never we would see them  
For no interest he could pay*

*So away, far away  
Our crewmen set astray  
We lost our friends and family  
When the captain came to play  
Yes away, gone away  
Lost another one today.  
Who knows where you will end up when  
The captain starts to play.*

*In a game of poker  
The captain acted tough  
But no one was deceived  
and so they called him on his bluff  
They made him up the anté  
So here we are today  
Sitting on the shoreside  
For we cannot sail away!*

*For away! **Away!**  
Our ship it's gone away  
We lost our sails and foremast  
when the captain came to play*

*Yes away, **Far away!**  
To brave the ocean spray  
We lost our lovely Stormcharm  
When the captain came to play.*

*So run away! **RUN AWAY!**  
The captain's here to play!  
No man or woman safe when  
Stormcharms captains starts to play*

*Yes away, **FAR AWAY!**  
No matter what he'll say  
We're better of adrift than  
with a captain who can't play!*

## Makaber Dans

Text & Musik Henrik Berg (Räven)

Vi dansar opp för galgbacken  
För ärligt slit är det tacken  
Nu dansar vi en sista vals  
Med repet om vår hals

Där oppe väntar vägens slut  
Bak galgen tittar döden ut  
Ett lite fall ett plötsligt stopp  
Så överge allt hopp.

*Vi ska i graven gå  
När folkets massor tittar på  
Nej ingenstans i världen fanns  
En så makaber dans.*

*Drick nu och fäll en tår,  
För oss som inte marken når.  
Vi ödslade vår sista chans  
För en så makaber dans.*

Mitt liv det har jag ödslat bort,  
Och nu så blev det allt för kort.  
Jag bär nu på en flätad svans  
Och reder den för dans!

Försökte alltid göra gott,  
Men sonar nu för onda brott.  
Så dansa fram med raska kliv,  
Betala med ditt liv.

*Vi ska i graven gå...*

Jag dinglar snart från galgegren,  
Om ändå jag haft längre ben.  
Nu ber jag till en högre makt,  
Och slänger dem i takt.

Jag hör på trummans fasta slag  
När natten sakta gryr till dag  
Om trumman tystnar, tystnar vi  
Så låt ödet stå oss bi.

*Vi ska i graven gå...*

Hör luckan knarra under fot.  
För våran lott finns ingen bot,  
Så följ i dansens hårda krav,  
Sen vila i din grav.

Om blott en stund blir allting svart  
Och inget kvar av allt du vart.  
Och korparna behöver mat  
Så dansa nu kamrat.

*Vi ska i graven gå...*

Galgeträdet knarrar trött,  
En sång för dem som repet mött  
För allt du gjort, få nu din lön.  
Så ställ dig först i kön!

Kliv opp på scen, möt din publik,  
Hört repets snärt, ett plötsligt skrik.  
Ett sista flin för dem som ser,  
Sen finns du inte mer.

*Vi ska i graven gå...*



## *Sista natten*

Text & Musik: Henrik Berg (Räven)

*Kan vi enas om en sanning  
Innan alla vi går hem.  
Att vartän vårt liv må ta oss  
Att vi träffas snart igen*

*Vet att inget är för evigt  
Även bergen blir till sand  
Av den vind och havets vågor  
Som så sakta slår mot strand.*

*Vet att livet ditt är flyktigt  
Inget står mot tidens tand.  
Därför ser man allt så tydligt  
När man står vid klippans rand.*

-----

*Även stjärnor måste falla  
I vit och plötslig brand  
Och mitt hjärtas murar rämna  
Varje gång du tar min hand.*

*Alla löven måste vittra  
Varje sommar bli till höst  
Varje högtid kommer sluta  
Upp så ocermoniöst. Vi sjunger*

*Raj raj di raj di raj, di raj raj raj raj raj*

*Alla strängar sluta klinga  
Sörj den ton som tystnar först  
Alla strupar som nu sjunga  
Kommer torka ut i törst.*

*Alla eldar måste släckas  
Även glöden i mitt bröst  
Men den ännu brinner livligt  
Som den sol som gryr i öst. Vi sjunger...*

*Raj raj di raj di raj, di raj raj raj raj raj*

*Så låt varje möte räknas  
Låt oss älska var minut  
Vet att om vi bär den med oss  
Tar magin här aldrig slut.*

*För i denna stunden ses vi  
Så sjung med mig här och njut  
För i nuet finns en sanning  
Och jag ser den, absolut! Vi sjunger...*

*Raj raj di raj di raj, di raj raj raj raj raj*

*Vet att imorgon när vi skiljes  
När du rundat husets knut.  
All min kärlek har du med dig  
Fastän tiden runnit ut.*

*Även stjärnor måste falla  
Liksåväl så föll jag för dig  
Även världen skall den brinna  
Likt den brand jag känner inom mig, sjung.  
Raj raj di raj di raj, di raj raj raj raj raj*

-----

*Blott sju dar per år. Vi tar vara på den tid vi får.  
Så säg mig vart vi går.  
Säg får jag gå med dig hem?  
Säg vem går hem med vem?  
Vem sjunger:  
Raj raj di raj di raj, di raj raj raj raj raj?*

*Vår sista natt, vår sista dans  
Imorgon far vi hem  
Så klappa takten, släng dig runt,  
Med lust och liv och lem.*

*Alla minnen bär vi med oss,  
De som inte supits väck.  
Jag kan inte minnas namnet ditt  
Men minns att jag sett dig näck. Och vi sjöng!*

*Raj raj di raj di raj, di raj raj raj raj raj!*



*Fira geten Samuel,  
Ära geten Samuel.  
Hell dig, geten Samuel!  
Mäktigast bland klövdjur.  
- Zekes söner, Eleria kampanjen*